



ergens op je huid

arie de bruin  
Kenya, 15 t/m 30 juli 2023

## Inleiding

Als je als Nederlandse leraar of student twee weken ondergedompeld wordt in een school in de binnenlanden van Afrika, zul je bij terugkeer een andere leraar zijn geworden. Alle zekerheden waar je eigen onderwijs op gebaseerd is, blijken in die nieuwe situatie niet zo vanzelfsprekend meer te zijn. Creatief moet je zoeken naar nieuwe mogelijkheden omdat het digibord daar slechts een kale muur blijkt te zijn waarvan de zwarte verf inmiddels is afgebladderd. Samen met collega's maak je gebruik van de leermiddelen die hier voorhanden zijn: stokjes, steentjes, kroonkurken van flessen...

Je verrast de klas één keer met een filmpje op je Ipad, maar je beseft ter plekke dat je de plank behoorlijk mis slaat omdat die Ipad er de volgende week niet meer is en zij het weer gewoon met maïskorreltjes en stokjes zullen doen.

Je ontdekt de mogelijkheden van jezelf en van je collega's uit Kenia en je merkt dat goed onderwijs niet afhangt van dure spulletjes, maar dat de kwaliteit wordt bepaald door de man of vrouw die kinderen kan inspireren, die van kinderen houdt en er voor hen wil zijn!

Van 15 t/m 30 juli 2023 gingen Nederlandse Worldteachers naar Kenia in het kader van het programma Teaching with Impact van Edukans.

Met Keniaanse collega-teachers en headteachers werd in de scholen gewerkt, les gegeven, gezongen, gelachen, gehuild en van elkaar geleerd. Deze gedichten vormen een weerslag van die reis.

## App

Edukans Kenia App  
dè uitlaatklep  
voor al je zenuwen en vragen  
in deze overspannen dagen

hoeveel printjes  
hoeveel ballen  
ik heb er ook nog twee  
die neem ik dan wel mee  
waar vind je zeep  
of nog zo'n bakje bij de Action  
wat is nou verstandig, that's the question  
nog gauw een touw  
da's ook wel handig  
step by step word je zelfstandig

inchecken lukt niet meer  
je probeert het keer op keer  
mijn printer laat me in de kou  
hij doet niet wat ik wil  
dan maar naar de buurvrouw  
o jee, ik zit verdorie op mijn bril  
nou is tie stuk  
en als het nou niet lukt  
ga ik gebukt onder mijn eigen stress  
van deze levensles

Edukans Kenia App  
dè uitlaatklep  
voor al je zenuwen en vragen  
in deze spannende dagen!

## Afscheid

Lieve Femke, weet je wat het is,  
ik kan het je wel uit gaan leggen:  
die anderen vinden het ook spannend  
die durven het alleen niet meer te zeggen,

jij hebt die stap nou al gemaakt  
jij durft volop te hopen  
je hebt ons allemaal geraakt  
jouw wereld ligt nu open.

Schiphol, 15 juli 2023

## Foto

Hé waar is nou onze meid?  
je familie zoekt en speurt  
in opperste onzekerheid.

Staat ze toch niet op de foto,  
wat is er in 's hemelsnaam gebeurd?

Doet ze nou al niet meer mee?  
Nee, ze moest naar de WC.

Schiphol, 15 juli 2023

## Solidair

Check out, check in  
check in, check out  
het gaat weer fout  
het zal toch niet  
een voorgevoel...  
Dennis zonder stoel

Dennis zweet  
Dennis baalt  
er is verdorie voor betaald!  
binnensmonds wordt er gevloekt  
Lufthansa overboekt.

Maar er is ook weer geluk  
onze groep kan niet meer stuk,  
zo'n verdienmodel is heel unfair,  
maar Brigitta is solidair!

Frankfurt Airport, 15 juli 2023

## Op de vlucht

Boven witte watten wolken  
hoog verheven in de lucht  
zijn wij mensen op de vlucht  
weg van dat gedoe op aarde  
zoekend naar de zin en waarde  
van een druk gestressed bestaan

ik en jij en zij en wij  
wachtend in een lange rij  
tot we eindelijk kunnen zweven  
naar een leven om te geven  
om te krijgen en ontvangen  
naar dat eeuwige verlangen

en wie weet gaan wij dat vinden  
bij die vreemde Keniaan  
die wij strakjes gaan ontmoeten  
om het wezen te gaan zoeken  
van er voor elkaar te zijn  
zonder virtuele schijn.

## Benen strekken

Hangen, slapen, lopen, praten  
en het thuisfront achterlaten  
vliegen in de ruimtetijd  
dromen van vergetelheid  
van je klas  
je baan in 't onderwijs  
lege uren van een lange reis

praatje hier, praatje daar  
en de benen strekken  
anders ga je het niet trekken  
heen en weer het gangpad rond  
in je oren suist het bloed

plotseling op Afrikaanse grond  
en komt de geur je tegemoet  
langzaam gaan de deuren open  
verder dan je ooit had durven hopen.

## Wachten

Wachten op de busjes  
wachten tot we gaan  
wachten met de koffers  
die er nog altijd staan  
wachten hoort bij Afrika  
wen er vast maar aan.

Dutch ladies willen regelen  
die willen snel vooruit  
en als de koffers eindelijk zitten  
gaan ze d'r toch weer uit

wij hebben hier de tijd  
ten minutes is een metafoor  
geen stressmentaliteit  
voorzichtig krijg je 't door.

Nairobi, 16 juli 2023

## Onderweg naar Iten

Chinezen leggen asfalt  
Kenianen drempels  
met bobbel afremhopen,  
anders ga je veel te snel  
langs de hutjes van Nairobi  
waar de kinderen die daar lopen  
hopen dat het busje stopt

dat jij dan iets wil kopen  
van hun dagelijkse handel  
hun dagelijkse wandel om te overleven  
misschien wil jij iets geven?

Ezels, schapen, koeien, takken op de weg  
een vrachtwagen met pech,  
en een fikse dieselwalm  
daar schrik je niet meer van

ik hou het niet meer op, please, please, stop  
je houdt de rest nog in bewaring  
maar even plassen in de bush  
geeft weer een topervaring.

Je staart naar al die mannen bij elkaar  
kleurige vrouwengroepen  
zwaait naar kinderen langs de weg  
die mzungu roepen,

kortom, nou ben je nog maar één dag hier  
in dit vreemde land  
je voelt je nu al levenslang verwant  
met al die mensen  
die net als jij ook leven  
je hebt het nu al aangedurfd  
iets van jezelf te geven.

Kenia, 16 juli 2023

## Relatief

Zebra's, impala's,  
in de verte een giraf  
koeien, schapen  
en een herder met een staf

Madelief  
zag zelfs een kangoeroe  
ze zag hem springen  
en nog veel meer wonderlijke dingen  
speling van het brein  
het bleek een bus te zijn

geloof en ongeloof  
zij zag toch écht wel iets  
en niet voor niets  
want zij is filosoof  
de werkelijkheid is altijd relatief  
maar 't klonk wel lief  
van Madelief.

## Ontmoeten

Daar staan ze  
al die bruine hoofdjes  
te zingen  
speciaal voor jou

jij was heel zenuwachtig  
maar al gauw voel je een traan  
nou nemen zij jou op  
in hun leven  
hun bestaan

zij willen jou het beste geven  
je bent nu één van hen  
hoewel je nu nog niemand kent  
maar dat duurt maar even

die ander is niet vreemd  
die wil jou ontmoeten  
met jou praten  
met jou delen  
samen kunnen wij de wereld  
een heel klein stukje helen.

## Ogen

Je ogen zoeken  
willen ontmoeten  
de blik van die ander  
het mag  
zonder moeten

die teacher  
die vrouw  
met dat prachtige haar  
dat donkere gezicht  
het raakt een snaar  
dat zwart  
dat hart  
het geeft ook licht

't gelaat van die ander  
die lach of die traan  
dan zie jij een naaste  
die jou ook ziet staan.

## Karibu sana

Als je je nog niet welkom voelde  
dan nu toch wel  
heel snel  
drie vier vijf en twintig keer  
en dan nog een keer  
karibu sana, karibu sana  
en dan nog een keer

iedere teacher stelt zich voor  
en dat gaat maar door  
karibu sana  
karibu sana  
het sluipt nu in je dna  
je stamelt ja  
beetje verlegen  
met zo'n welkom kun je er tegen  
tot tranen toe bewogen  
word je hun wereld ingezogen.

## Lunchtime

Even lunchen  
boterhammen kaas  
normaal een beetje kaal  
maar hier een ander verhaal

want ze willen jou verwennen  
alles uit de kast gehaald  
toch wel even wennen  
dit had je niet verwacht

maar vanmorgen is de geit geslacht  
voordat wij ons bed verlieten  
daar zit je nou van te genieten  
nu je hier mag zijn

en jij doet aan de lijn?  
dat moet je dan maar eventjes vergeten  
hier ben je welkom  
dat zul je weten!

## Efficiëntie

Hollanders denken:  
dat kan toch wel wat sneller  
of wat efficiënter

je bent er nauwelijks  
en je hebt al weer een oordeel

maar hun manier van leven  
heeft een groot voordeel:  
niemand maakt zich druk  
of zit onder de stress

ze geven rustig les  
wat vandaag niet kan  
dat doen we morgen  
dat scheelt dagelijks een heleboel zorgen  
burnout is hier niet bekend  
uiteindelijk dus heel efficiënt.



## Wonderland

Daar loop je dan  
sprookjesprinses  
met zilverwitte haren  
ze willen jou heel even aaien  
en dat gevoel bewaren

om straks  
als ze weer thuis zijn  
te vertellen over jou  
Fardau in wonderland  
een witte vrouw

vandaag was ze bij ons  
in onze klas  
en morgen komt ze weer  
wij boffen deze keer

tot ze gewend zijn  
aan jouw kleur  
en jij gewend bent aan hun geur.

Chesitek, 18 juli 2023



## Open

Je ziet heel veel  
hoe kun je kijken  
zonder steeds te vergelijken  
zonder oordeel  
zonder te denken  
dat kan toch wel wat handiger  
wij doen dat wat verstandiger

plotseling krijg je spijt  
je ziet hun creativiteit  
hoe je een gieter of een hark kunt maken  
zonder van streek te raken  
dat hier geen Action is  
waar je die dingen kant en klaar kunt kopen  
hun wereld ligt nog open  
en 't is te hopen  
dat jij van hen wilt leren  
door het zelf ook te proberen

hoe je zonder Digibord kunt stralen  
en een les kunt geven  
gelukkig mag jij even  
in hun wereld kijken  
en dan vergelijken.

Chesitek, 19 juli 2023

## Wennen

Het lijkt wel  
of je hier al weken bent  
je wordt herkend  
ze zwaaien nu naar jou  
zijn niet meer bang  
voor jouw vreemde huid  
en jij bent al gewend  
aan hun harde stemgeluid

ook jouw tempo  
gaat stap voor stap omlaag  
het is nog maar de vraag  
of jij  
eenmaal terug in Nederland  
nog kan wennen  
aan de stress in jouw bestaan  
je bent nu al  
een heel klein beetje Afrikaan.

## Tekort

Kinderen lachen hier bijna allemaal  
het is hun taal  
om jou te vertellen  
dat zij gelukkig zijn  
en blij dat jij er bent

dat jij hier bent gekomen  
één van hun dromen  
is nu al waar gemaakt  
en jij wordt in je hart geraakt.

Dat is wel wat anders  
dan die verwende snuiten  
met BMW naar school gebracht  
niemand die lacht  
haastige spoed  
en dan ook nog commentaar  
omdat hun Iphone het niet doet

het is toch naar  
dat die verwende kinderen denken:  
ik kom te kort....  
hoe meer je hebt  
hoe chagrijniger je wordt....

## Uit het boekje

In het National Curriculum  
staat de les  
die jij moet geven  
kijk maar hoe je het doet  
leer kinderen spelen on a flute  
leer hen B - A - G  
en ook nog C and D

iedereen mag om de beurt  
even toeteren en tetteren  
laat jouw les maar spetteren

stop in je oren vast  
een stevig dopje of een doekje  
zinloos getoeter  
een les uit het boekje!

## Suiker

Een oude vrouw  
komt op het schoolplein kijken  
stap voor stap  
voorzichtig met haar stok  
rustig uit de bush gewandeld  
en ik doe een gok:

zou ze van mijn leeftijd wezen  
hoe oud zou ze dan zijn  
zou ze wellicht kunnen lezen  
wat is haar levenslijn?

Dan komt ze naar mij toe  
haar knieën knikken voor de groet  
op zoek naar zoet  
ik geef haar een paar schepjes suiker  
dat doet haar goed

haar rimpels en haar ogen stralen  
haar leven zit barstensvol verhalen.



## Schoon

In nauwelijks vijf minuten  
is het hele schoolplein schoon  
de kinderen helpen allemaal  
dat doen ze hier gewoon

papiertjes worden opgeraapt  
de stoep wordt snel gesweept  
de kinderen zijn responsible  
dus is het gauw gepiept

kun je weer wat van leren  
tijdens dit verblijf  
bij ons laten we dat doen  
door een duur schoonmaakbedrijf.

## Bestaan

Jambo jambo how are you  
tachtig bruine ogen  
kijken mij stralend aan  
o ja,  
ik weet het weer  
hier was ik voor gegaan  
om te zingen  
om te dansen  
om voor even  
het geluk te delen  
van hun kinderlijk bestaan

en nu  
kan ik er mijn leven  
weer heel lang tegenaan.



## **Kinderparticipatie**

Honderden kinderen  
wachten geduldig op hun beurt  
op hun bordje bonen  
en niemand die zeurt  
ik lust dit niet  
ik wil patat  
rustig  
tot ieder zijn portie heeft gehad  
zo simpel als wat  
geen leraar te bekennen  
zij regelen het zelf  
de grote jongens  
vanaf een jaar of elf

kinderparticipatie  
in optima forma  
wij hebben een programma  
om in onze school te introduceren  
weer iets om van te leren

toch eens vragen  
hoe zij dat doen  
met al die lege magen...

Chesitek, 19 juli 2023

## **Voor Dennis en Brigitta**

Eindelijk...  
je kon Lufthansa wel schieten  
maar... 't is feest  
de koffers zijn in Iten.

Iten, 19 juli 2023

## **Crocs**

Flap flap flip flap  
ze loopt op schoenen  
vier maten te groot  
flip flap  
flap flap flap  
haar voeten bloot  
in veel te grote crocs  
lachend  
geeft ze mij een box

als ze blijft groeien  
gaat het een keer passen  
voorlopig blijft ze mij verrassen  
met haar veel te kleine voeten  
met haar handje  
krijg ik haar hartelijke groeten

bye bye tot morgen  
over te grote schoenen  
maakt zij zich geen zorgen.

Iten, 19 juli 2023

## Relatie

Het is gelukt  
in nauwelijks vijf dagen  
komen zij met vragen  
of je in het visitorsboek wilt schrijven  
en of je toch niet langer hier kunt blijven

in nauwelijks een week  
word je gekend  
hoor je bij hen  
er zijn zonen genoeg  
waarmee je straks kunt trouwen  
en zij zullen zeker van jou houden

dat is een grote eer  
een geweldige prestatie  
in nauwelijks vijf dagen  
dat ze jou vragen  
een levenslange relatie  
jij hoort hier op hun aarde  
jij bent van grote waarde  
zeker meer dan zeven koeien  
ze laten er geen gras meer over groeien

en jij  
jij lacht verlegen  
en sputtert nog wat tegen....

## Groeien

Active learning is nou wel geland  
het boompje is geplant  
en nou eens kijken hoe het hier gaat groeien  
in één week tijd  
staan er al veel te bloeien

maar ook bij jou is iets gezaaid  
wat je altijd mee zult dragen  
jouw familie zit ook hier  
dat merk je deze dagen

mensen zoals jij  
die je nooit meer zult vergeten  
het zijn jouw naasten  
dat zul je altijd weten.

## Safari

Toch niet voor niets  
zo vroeg je bed uit gegaan  
je had de moed al opgegeven  
maar toen zag je ze staan  
niet één  
niet twee  
maar honderden  
die jij mocht bewonderen

wat een feest dat je daar bent geweest  
een heerlijke safari  
en dat lukte prima zonder Arie.



## Rust

Over een dag of tien  
mag je weer uitslapen  
dan kun je jezelf  
weer bij elkaar gaan rapen

... wat een rust  
relaxte tijden  
even zonder al die meiden  
die paar mannen vallen wel mee  
maar elke vrouw telt hier voor twee.

## Valt mee

Ik weet niet of ik mij vergis  
maar weet je wat ik mis?  
Het valt ontzettend mee  
er is nog niemand aan de diarree  
of houden ze dat voor mij verborgen  
en horen we dat misschien morgen?



## Geloof

Geloof in het leven  
in de zin van bestaan  
geloof in komen  
geloof in gaan  
geloof in wat je doet  
voor de ander die jij ontmoet  
voor je naaste  
voor hier en voor daar  
voor de vrede  
het geluk van er zijn  
er zijn voor elkaar.

En hoe je dat doet  
doet er niet toe  
met dansen, met zingen  
een gebed, een idee  
als boeddhist, atheïst  
protestant, katholiek  
maar doe er iets mee  
ontmoet de ander  
hoe jij het wil  
en wordt dan eventjes  
ongelofelijk stil...

## Amen

Speciaal voor ons  
vertelt hij van de zaaier  
de mens die zaad  
over de wereld spreidt

wij  
die in korte tijd  
een zaadje mogen planten  
met brothers en sisters  
onze verwanten

ons hoofd barstensvol  
met wat zij ons geven  
hun Afrikaanse leven  
hun samen, hun amen

wij dragen dat mee  
in ons dossier  
hun zingen, hun swingen  
hun hoge stemmen  
waarmee zij ons al dansend verwennen.

## Irritant

Als je ons soms iets hoort zeggen  
dat je ook anders uit kunt leggen  
dan wij wellicht bedoelen  
en het geeft bij jou vervelende gevoelens  
denk dan maar:  
o, zij zijn zeker moe  
ze komen er niet meer aan toe  
om iets empathischer te zijn

ook al voelt het irritant  
misschien begrijp je ook hun kant  
het valt niet altijd mee  
om achtendertig mensen uit het onderwijs  
als groep te begeleiden  
zoals je weet: die zijn wat eigenwijs  
die hebben 't liefst  
de touwtjes zelf in handen

dus het is beslist geen schande  
als het eens anders of verkeerd zal gaan  
als wij de plank mis zullen slaan.

Je kent ons toch  
je weet waarvoor wij staan  
daar kun je van op aan.

## Uren

Iedere dag altijd in de weer  
en 's nachts ook nog een keer,  
ze woont hier  
naast de boarding van de meiden  
to keep an eye on it  
om onrust te vermijden

twentyfour hours paraat  
je snapt wel hoe dat gaat  
er is altijd wel weer wat  
met achthonderd kinderen  
die willen ook een aai over hun bol.

Ze zeurt niet over uren  
haar normjaartaak: veel te vol  
voor haar is niets te dol  
ze gaat steeds door en door  
hier leeft ze voor.

Als in jouw school iemand  
ooit nog over uren durft te zijken  
neem hem dan mee  
en laat hem even vergelijken.

## Inclusief

Hij hoort er bij  
hij hoort er niet  
of toch weer wel  
doet even mee  
en speelt het spel

loopt weer weg  
loopt weer rond  
mental problems  
gewoon gezond

hij hoort erbij  
hij mag hier zijn  
hij hoeft niet rond  
te zwerven in de bush  
in zijn gescheurde bloes  
hij mag hier zijn

imagination  
inclusive education  
hij leeft zijn wereld  
in zijn hoofd  
een wereld  
waar hij in gelooft.

## Early childhood

Wat een droppies  
al die peuters  
wat een heerlijk stel  
met hun dikke snottebel

en die geven ze aan jou  
vegen rustig aan jouw mouw  
langs jouw mooie witte armen  
willen zij hun neus verwarmen  
en dan weet je 't wel:  
honderden bacillen  
die hun honger willen stillen

ach, ze willen jou verrassen  
je gaat gauw je handen wassen  
snel nog even preventief  
maar die droppies zijn zo lief.....

## Gastvrij

Stel je voor, bij jou op school  
er komt een groep uit Kenia  
ze komen in jouw klas  
ze gaan een beetje kritisch kijken  
met hun eigen werk vergelijken  
ze willen jou heel graag iets leren  
echt iets nieuws introduceren  
vertellen over hun methode  
dat wordt nou de nieuwe mode

hoeveel mensen van jouw team  
staan te juichen en te springen  
hoeveel willen in een workshop  
met die gasten ook nog zingen?  
Loop je met je idealisme  
tegen een muur van cynisme?

Het is toch heel bijzonder  
en een prachtig wonder  
dat de meesten hier heel blij zijn  
en zo Afrikaans gastvrij zijn.

Ga dat thuis maar eens vertellen  
aan jouw team, wat je hier ziet.  
Ik durf bijna te voorspellen:  
ze geloven je echt niet!

## Leerdoelen

Wat had jij als leerdoel opgeschreven  
in je eigen luxe leven  
toen je nog in Holland was  
in zo'n Nederlandse klas  
toen je werkelijk geen idee had  
hoe het hier zou zijn  
hoe het hier zou voelen  
wat je moeilijk vond of fijn?

Ja, wat moet je met die doelen  
nu je veel meer hebt geleerd  
dan je ooit had durven dromen  
nu je hier bent aangekomen  
in hun leven bent geweest

al die doelen op een rijtje  
in hun Afrikaanse geest  
leren ging bij jou vanzelf  
want het voelt hier  
als één groot feest.

## Eén lettertje

Els heeft veel geleerd  
heel hard gestudeerd  
om alle letters uit te spreken  
om het ijs te kunnen breken  
om Swahili te gaan praten

toen we daar dus zaten  
ging ze kletsen als de beste  
zei ze in haar nieuwe taal  
het volgende verhaal:  
"morgen zien we elkaar"  
maar....  
het klopte toch niet helemaal  
één lettertje vergeten.

En wil je weten wat ze zei,  
haar gezicht stond reuzeblij:  
"morgen gaan we trouwen"

waarschijnlijk  
wil ze hier een nestje bouwen.

## Geen oordeel

Nou is hij er al weer niet  
zit die klas weer zonder  
een ondertoon van niet begrijpen  
waar hij is  
weer weggelopen  
is tie 'm aan 't knijpen  
een oordeel op de hoek  
want jouw geduld raakt zoek

maar wie zijn wij  
om echt te weten hoe het zit  
geen oordeel over zwart of wit

hun leven is waarschijnlijk veel complexer  
dan dat van jou  
dus maak het voor jezelf relaxter  
en vergeet je oordeel gauw.

## Voor Janine

Dan heb je een speciale kamer  
met een luxe bad  
sta je duur te poedelen  
val je op je gat

stoot je je kop  
je nek doet zeer  
en nog veel meer  
even verdriet  
paniek  
en hospitaalhectiek

Lieve Janine  
gelukkig kwam je weer bovendrijven  
en kun je bij ons blijven

en morgen  
gaan we heel goed voor je zorgen.

## Bye bye

Bye, bye, but not forever  
zul je hen ooit nog zien  
of is het now or never  
wie weet, heel misschien

je gaat hun warmte missen  
hun luchtje en hun stof  
hun half versleten schoenen  
hun rennen, hun geslof

maar ergens in jouw hersens  
zit een of andere cel  
die blijft in jouw geheugen  
en zorgt voor kippenvel

je kunt het niet meer wissen  
het gaat er nooit meer uit  
het blijft nou heel jouw leven  
ergens op je huid.

## Als wij denken...

wij gaan het hier wel even doen  
wij zullen het hen leren  
wij gaan hen spullen geven  
wij gaan het repareren

dan slaan we alle planken mis  
dan gaat het hier niet lukken  
omdat jij je compleet vergist  
je slaat hun trots in stukken

je bevestigt slechts het onvermogen  
door het voor hen te doen  
zij voelen zich door jou bedrogen  
daar wringt onze schoen.

Zo gaat het dus niet werken  
als wij maar blijven geven  
zij zijn de echte sterken  
zij weten hier te leven

wij moeten nog veel leren  
hoe wij kunnen delen  
zij hebben hier hun eigen kracht  
en zij zijn met velen

kijk nou maar vol bewondering  
hoe zij hier samen wonen...  
of moeten zij soms dankbaar zijn  
dat wij hier zijn gekomen?

Iten, 27 juli 2023

## Straks

**Als hun school in Nederland zou staan  
zou het waarschijnlijk ongeveer zo gaan....**

Straks... wat zullen ze dan zeggen  
en naast zich neer gaan leggen  
'zo, de visitors are gone  
nou gaan we weer normaal doen  
net als vroeger  
net als toen  
toen we chalk and talk  
klassikale lessen gaven  
de klas uit gingen  
en de kinderen gingen  
heel zelfstandig zingen  
... en zo'n uitgebreide lunch  
is niet meer te betalen  
we gaan weer maismeel halen...'

Ik zou zo graag hier maandag even willen kijken  
even vergelijken.

Ik hoop dat ze zo nu en dan  
nog even de placemat willen doen  
net als toen,  
toen wij er even waren  
dat zij iets van hun enthousiasme bewaren.

Maar natuurlijk  
het zijn mensen zoals jij  
met hun eigen wensen zoals wij...

Is het sprookje dan nou uit?  
Nee hoor,  
vele jaren later komt het fruit....

Iten, 27 juli 2023

## **Uitspraak**

Vind je het gek  
zo'n woord als Chesitek  
het duurt minstens twee weken  
eer ik het goed uit kan spreken.....

Chesitek, 27 juli 2023

## **Integratie**

Integratie gaat hier wel heel erg vlug  
ik krijg ze niet meer mee terug

Chesitek, 27 juli 2023

## **Feest**

Lekker dansen  
lekker swingen  
teach together, lekker zingen

lekker dansen  
lekker zweten  
en die geur nooit meer vergeten

lekker dansen  
zonder vragen  
en elkaar op handen dragen

lekker dansen  
samen delen  
edukansen met zovelen

lekker dansen  
heerlijk feest  
en wij zijn erbij geweest!

Sing'ore, 28 juli 2023



## Ubuntu

Ze geven  
ze geven  
ze geven zichzelf  
ze geven om ons  
ze geven om jou  
en jij mag hier leven  
bij die man  
bij die vrouw

eerst was je geremd  
nu word je blij  
hun hoge stemmen  
maken jou vrij

samen Ubuntu  
dat is hun woord  
en jij hoort erbij

jij hoort nu ben hen  
wij zijn hier ik ben  
alleen al omdat jij er bent

straks ben je thuis  
je denkt aan de plek  
waar wij stonden  
je bent vanaf nu  
voor altijd verbonden.

## Op de grond

Nou nog een nacht je dommelen  
en in de lucht wat schommelen  
en daarna sta je weer  
met beide benen op de grond  
die je verliet  
twee weken geleden  
nog voor je met hen had gebeden  
nog voor je daar jouw suster vond

zoals je ziet  
hier is alles weer gewoon  
op Schiphol staan dezelfde borden

alleen bij jou is iets veranderd  
jij bent een ander mens geworden....

## Vonk

Twee weken lang in Kenya,  
education in Africa  
wat een ervaring,  
een openbaring dat leven ook heel anders kan  
dan in ons stinkend rijke land

kinderen die blij zijn dat jij er bent  
dat jij vandaag hun naam weer kent,  
hun ogen zullen jou blijvend raken:  
geluk heeft niets met rijk te maken.

Straks sta je voor je eigen klas,  
verlangend naar hoe het was,  
brother, sister, hoe dat klonk:  
voor even die Ubuntu-vonk.

Dan maak je je weer druk, zoals zovelen,  
om niks, om van die luxe zaken...  
maar jij hebt hier geleerd te delen  
door er een keersom van te maken,

je leerde veel in korte tijd,  
dat raak je nooit meer kwijt  
hou het vast je hele leven:  
geluk is zeventig keer geven!  
Dit zit voor altijd in je bloed...  
het ga je goed!

Schiphol, 30 juli 2023

## In Kenia

Gedachten blijven  
bovendrijven  
mijn kop zit nog in Kenia

mijn oren horen  
verwarde sporen  
mijn taal zit nog in Kenia

mijn handen voelen  
woorden bedoelen  
mijn tong zit nog in Kenia

mijn ogen kijken  
vergelijken  
mijn blik zit nog in Kenia

mijn hoofd zit vol  
out of control  
mijn droom zit nog in Kenia

gevoel verstoort  
voelt opgekropt  
mijn hart dat klopt in Kenia

eenmaal geland  
in Nederland  
mijn kop blijft op in Kenia.



Dordrecht, 31 juli 2023